



Een Kerk in beweging; initiatieven gericht op de toekomst

In 2018 hebben we weer veel geleefd en beleefd met elkaar. Op weg als actieve en inspirerende gemeente. We konden ons verheugen over nieuw leven, door geboorten én door nieuwe enthousiaste kerkleden. Er waren vele *initiatieven* van diverse groepen in de kerk, zoals de jeugdkerk, de kringen jong volwassenen, nieuwe gespreks- en eetgroepen, het nieuwe programma van het Leerhuis en de Interchurch die nu ook met regelmaat in Ermelo is.

We moesten helaas afscheid nemen van ds. Jan Visser, na vier mooie jaren. Ook dit vroeg om een gericht *initiatief*. Hoe mooi is het dat we nu een kerkelijk werker hebben die specifiek omziet naar ouderen. En om op zoek te gaan naar een nieuwe predikant is door de kerkenraad een prachtige groep gemeenteleden bij elkaar gebracht. Vanuit alle hoeken van onze Gereformeerde Kerk.



Inspirerend om te ontdekken welke mooie talenten er allemaal in onze gemeente aanwezig zijn. En hoeveel kerkgenoten er in woord en gebed meelevens. Het is telkens waardevol te ervaren hoe er door initiatief en activiteit vanuit oprechte betrokkenheid, beweging en leven komt in onze kerk en ons persoonlijk geloofsleven.

Verder groeien als gemeenschap

Om goed te kunnen werven en iemand te vinden die bij ons past, moeten we onszelf als kerk kennen. In onze eerste stappen op weg naar een nieuwe predikant hebben we ons daarin verdiept: in wie wij samen, als Gereformeerde Kerk, als gemeenschap van gelovigen in Ermelo, zijn en willen zijn.

In de opgestelde Informatiegids kan iedereen lezen welke rijkdom we hebben binnen onze kerk, als onderdeel van de gemeente van Christus die zich uitstrekt over heel Ermelo en ver daarbuiten. Wat zijn er veel parels en (soms ruwe) diamanten in onze geloofsgemeenschap.

We willen meer zichtbaar en open zijn, elkaar inspireren en *initiatieven* stimuleren. Wat gaat ons helpen om hierin verder te groeien als geloofsgemeenschap? In ieder geval een inspirerende, uitnodigende en actieve nieuwe dominee. Als aanvulling op ons toch al prachtige predikantenteam. De kandidaten met wie we in januari de eerste gesprekken voeren lijken veelbelovend. Maar bovenal is er het centraal zetten van God in ons kerk-zijn. Zijn Zoon leerde ons op zoek te gaan naar de kern van het leven, door zaken soms om te draaien en niet bang te zijn voor vernieuwing. Als we ons maar laten leiden door de Geest, ook op de weg van onze gemeente in 2019.

Zo'n Kerk ... daar geef je voor!

Passend binnen de thema's Uitnodigend, Inspirerend en Actief willen we als kerk dus graag ruimte geven aan *initiatieven*. Ruimte in aandacht voor elkaar en met onderling respect voor verschil in beleving en uitingsvormen van geloof. En ruimte door het financieel ondersteunen van nieuwe geloofsactiviteiten van gemeentegroepen. Of het nu kleinschalig is, maar o zo waardevol voor de direct betrokkenen, en mogelijk een ontkiemend zaadje blijkt dat inspiratie kan leveren voor steeds meer geloofsgenoten binnen en buiten onze kerk. Of dat het een groter initiatief is, verbindend en onze kerkmuren overstijgend, dat ons aansluit op de wereldwijde kerk van Jezus Christus.

Laten we ons met elkaar inzetten om deze vorm van kerk zijn mogelijk te maken. Door ruimhartig te geven dragen we niet alleen bij aan onze eigen kerk, maar vooral aan de kerk en het geloof van onze kinderen en kleinkinderen. Laten we geven met ons hart, vanuit ons geloof in de toekomst van de kerk van Jezus Christus.

Reijer Baas

Voorzitter Beroepingscommissie

Zo'n kerk ...

Onze kerk is breed en divers, in haar leden en haar activiteiten. In deze folder aandacht voor drie

onderwerpen die belangrijk zijn, nu en in de toekomst, voor de kerk die we samen willen zijn.

Een kerk die echt omziet naar ouderen ...

Nederland vergrijst, de kerk vergrijst, en ook in onze Gereformeerde Kerk zien we veel 'grijs'. We kunnen daar in paniek op reageren en roepen: 'het roer moet om, de jeugd is de toekomst!' Dat is zeker geen onzin: de jeugd heeft de toekomst en gelukkig hebben wij (nog) veel jeugd in de kerk.

Maar als bijna de helft van de gemeenteleden uit 65-plussers bestaat, moeten we zeker ook deze groep in onze kerk de aandacht geven die zij verdient. Niet alleen in kerkelijk beleid, maar ook in het (individuele) pastoraat!

Moeten we senioren ineens allemaal onder één categorie 'ouderen' scharen? Nee, natuurlijk willen we dat niet! Want dé oudere bestaat niet!! Natuurlijk, elke senior heeft te maken met dezelfde soort ervaringen. Je lichaam doet het niet meer zo goed, er vallen mensen om je heen weg, en je actieve leven wordt langzamerhand naar de rand gedrongen. Maar iedere senior gaat zó anders met deze ervaringen om, dat het nog niet zoveel zegt. Wij, als Gereformeerde Kerk in Ermelo, willen senioren graag zien als individu.

Als de doe-het-zelver, kunstminnaar, muzikliefhebber, zorgzame mantelzorger, einzelgänger of actieve vrijwilliger, etc. die ze eigenlijk zijn!!

We willen als kerk een 'thuis' zijn voor senioren. We vinden het belangrijk dat we naar hen blijven omzien, zelfredzaam in hun eigen huis of als zij zorgafhankelijk worden in een zorginstelling. Als mensen de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken, ligt eenzaamheid ligt op de loer. Dan brengen wij de kerk dichterbij hen toe. In de vorm van bezoek, weeksluitingen en georganiseerde activiteiten.

We vinden dat als Gereformeerde Kerk in Ermelo zó belangrijk dat ik vanaf januari 2019 als kerkelijk werker werkzaam mag zijn voor onze gemeenteleden die in een zorginstelling wonen. In diaconaat en pastoraat krijgen alle senioren de aandacht die ze verdienen. Omdat in de ogen van God iedereen er toe doet en niemand ooit heeft afgedaan!

Marga Snoeij
Kerkelijk werker Seniorenpastoraat

Een kerk die actief is

De kerk is grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In onze gemeente zijn veel actieve taken te vervullen binnen taak-, werkgroepen en commissies. Samen zijn wij afgelopen jaar actief bezig geweest om de 'vacatures' in beeld te krijgen en op een originele manier onder de aandacht te brengen. Wat zijn er in onze gemeente al veel mensen betrokken en actief! Actief bezig zijn verbindt en dat is gaaf om te zien!



God verlangt ernaar dat mensen actief zijn in Zijn gemeente en zich inzetten voor Zijn koninkrijk. Hij is onze Inspirator. Hij wil met ons verbonden zijn en vindt het belangrijk dat wij met elkaar verbonden zijn. Maar dat gaat niet vanzelf, daarvoor moet je in beweging komen.

Wat zijn jouw gaven en talenten?

Voor het nieuwe jaar 2019 bruisen we van de ideeën. Maar daarvoor hebben wij u en jou nodig! Ben je praktisch, creatief of juist missionair? Wil je meedenken, mee besturen of liever diaconaal betrokken zijn? Wat zijn jouw gaven en talenten? Waar kun en wil jij tijd voor vrij maken?

Er zijn zoveel manieren waarop je actief kunt meedoen: er is voor elk wat wils. Jong of oud.

Een kerk in beweging is een actieve kerk waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Als gemeente vinden we het mooi dat iedereen betrokken is op zijn of haar manier, want betrokkenheid leidt tot verbondenheid. En dat is waar wij naar verlangen.

Martin van den Bor, Heidi Maarseveen, Femmy Marinus (vacaturecommissie)

Een kerk met warme aandacht voor kinderen ...

Sinds wij een jaar of 4 geleden in deze kerk gekomen zijn voelen we ons welkom. Ook onze kinderen voelen dat. Als we in de kerk zijn gaan zij naar de kindernevendienst. Een mooie manier om even op hun eigen niveau de boodschap die op die zondag centraal staat mee te krijgen. Met lieve leid(st)ers en leuke kinderen hebben ze een gezellig moment. En ze komen vol verhalen terug. De kinderen leren ook elkaar steeds beter kennen. Voor de toekomst een fijn idee dat ze bij een groep leeftijdsgenoten kunnen horen die leeft met God.



Toen mij een jaar of 3 geleden werd gevraagd of ik misschien leiding wilde geven bij de kindernevendienst heb ik direct ja gezegd; fijn om aan zo'n goed moment voor de kinderen zelf ook invulling te mogen geven. Ik heb de anderen die zich inzetten voor de KND leren kennen als een enthousiaste groep mensen, die er maar mooi voor zorgen dat

de kinderen elke zondag aan hun eigen moment kunnen deelnemen. En daarmee ook de ouders een rustig moment geven om zich volledig te kunnen richten op wat er in de kerkdienst gebeurt.

Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was de kinderdienst in oktober. Wat een gave dienst. Waarin God natuurlijk centraal stond, maar waarin de boodschap op een manier werd gebracht die heel dicht bij de kinderen stond! We gaan het aankomende jaar zeker nog een keer een kinderdienst organiseren.

Wanneer ik de andere activiteiten niet noem doe ik veel anderen tekort: de benjamini's, de clubs, de jeugdcatechese groepen, de jeugdkerk, de peutervieringen, de gezinskerstnachtdienst, het zwemfeest, kinderkoor Zing!, en dan ben ik vast nog een aantal activiteiten uit de koker van de taakgroep jeugd vergeten. Dit alles wordt door heel veel bevlogen vrijwilligers gedaan! Daar mogen we als kerk dankbaar voor zijn! En natuurlijk is het ook goed om te beseffen dat voor dit alles ook geld nodig is. Dus daarom: zo'n kerk, met zoveel mensen die zich inzetten voor de kinderen, daar geef ik graag voor!

Hartelijke groet,

Hilde van Panhuis-Vliek

Coördinator KND Maranatha- en Immanuelkerk

Actief worden?

Enkele suggesties voor actieve rollen:

- Praktisch (zoals taxirijden, koffieschenken, gastheer/-vrouw, koster, liturgie maken)
- Kinderen/jongeren (kindernevendienst, oppas, jeugdkerk, catechese)
- Creatief (zoals muziek maken, liturgisch bloemschikken, decor)
- Toerusting (meedenken in een taakgroep)
- Missionair of pastoraal (evangelisatiewerk of ouderling/pastoraal medewerker)

Wil jij naast een financiële bijdrage ook actief bijdragen? Neem dan contact op via vrijwilligers.gk@pknermelo.nl.

Uitnodigend – Inspirerend – Actief

De kerk is de plek van ontmoeting en inspiratie, van samenkomen en samen doen. In één van onze kerkgebouwen of daarbuiten zoeken we elkaar op om samen te vieren, te delen, te rouwen, te bidden, te zingen, of de maaltijd te delen. De gebouwen waarin we kerk zijn met elkaar bieden onderdak aan een veelheid van activiteiten. Iedere week zijn er meerdere vieringen, vaak met inzet van diverse muzikanten. Bijna dagelijks zijn er ontmoetingen, vergaderingen, repetities, diensten. Vanuit pastoraat gaan we wekelijks op pad met bloemen of kleine attenties naar mensen die iets vieren of een moment van steun nodig hebben.

Zo'n kerk, daar geef je voor!

Actie Kerkbalans is een vraag om geld. Simpel, maar niet zomaar....

Actie Kerkbalans

Het samen kerk zijn kost geld. De erediensten, de vele activiteiten voor jong en oud, pastorale en missionaire projecten en de hele praktische zaken zoals verwarming, verlichting, personeelskosten – het zijn kosten die gemaakt worden om samen kerk te kunnen zijn. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Elk jaar vragen we aan al onze gemeenteleden om een financiële bijdrage toe te zeggen. De bijdrage is vrijwillig, maar we kunnen niet zonder!

Kerk in balans

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Een gezond huishoudboekje is belangrijk voor de kerk. Over de jaren heen is een balans tussen inkomsten en uitgaven noodzakelijk. En Kerkbalans blijft veruit de belangrijkste bron van inkomsten voor onze kerkelijke gemeente (ruim 75%), naast overige giften, opbrengsten uit verhuur, andere bijdragen en rentebaten.

Uw bijdrage aan een Uitnodigende, Inspirerende, Actieve kerk

Ook in 2019 is uw bijdrage aan Actie Kerkbalans hard nodig. Het beleidsplan krijgt steeds meer vorm in concretere ideeën en plannen. Als we invulling willen geven aan onze drie kernwoorden, dan zullen we daarin moeten investeren. In de vorm van tijd en energie, maar ook in financiële zin. Soms vraagt dit aanschaf van spullen of materialen, soms de inzet van betaalde krachten. Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit alles financieel mogelijk blijft of wordt. De kerkrentmeesters willen de ambities en plannen graag faciliteren, investeren in ontmoeting, in viering en in de toekomst. Dus vragen we dit jaar ook:

Als u wat meer kunt en wilt bijdragen, dan heel graag. Het wordt goed besteed!

Toezegging en betaalwijze

Op het Toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag voor 2019 u wilt geven, of u dit in één of in meerdere termijnen wilt voldoen en kunt u een betaalwijze kiezen. Automatische incasso heeft onze voorkeur, zeker als u voor meerdere termijnen kiest. U kunt ons daarmee veel werk uit handen nemen, aangezien andere betaalwijzen (deels) handmatig verwerkt moeten worden.

Digitaal toezeggen

Veel gemeenteleden nemen digitaal deel aan de actie door toe te zeggen via de website. Dat is ook dit jaar mogelijk. Digitale toezegging bespaart ons veel moeite, tijd en geld. Wellicht wilt u dat overwegen. We hebben een nieuwe webapplicatie, een beveiligd deel van de website, gekoppeld aan onze administratie. Daarmee kunt u zich eerst eenvoudig aanmelden, waarbij uw gegevens gecontroleerd worden. Als deze juist zijn kunt u daarna uw toezegging registreren. Invullen via de website gaat precies zoals op het formulier. Wilt u digitaal toezeggen? Ga naar www.gknermelo.nl/kerkbalans

Voor vragen of inlichtingen:

Renee Dooyeweerd – Kerkrentmeester
E-mail: VVB.gk@pknermelo.nl

Cor de Jong – Financieel administrateur
E-mail: fin.adm.gk@pknermelo.nl
Telefoon: 0341-552557

Website: www.gknermelo.nl
Bankrekening VVB: **NL79 RABO 0373 7407 00**



Slim geven

Meer schenken zonder netto meer te betalen, dat is mogelijk met de periodieke gift.

Uw gift is aftrekbaar bij de belasting. Als u minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag schenkt, dan mag u dit bedrag volledig aftrekken. U krijgt dan vaak meer geld terug dan bij een gewone gift. En dus kunt u eventueel meer schenken – door het fiscale voordeel aan de toezegging toe te voegen - zonder dat het uzelf netto meer kost.

Als u interesse heeft, kunt u dit op het toezeggingsformulier aangeven. Dan nemen we met u contact op. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website, waar u informatie en diverse links terugvindt.